

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Η σχολική εκδρομή της Α Λυκείου του 3ου ΓΕΛ Αλεξ/πολης αποτελεί όχι μόνο για εμάς τους μαθητές, αλλά και τους συνοδούς καθηγητές μια από τις πιο μαγευτικές και μοναδικές μας εμπειρίες και αναμνήσεις, οι οποίες θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Η εκδρομή μας ξεκινάει με την αναχώρηση μας από την Αλεξανδρούπολη με συνοδούς τις κυρίες Καλεντζίδου Κυριακή, Αγγελώνια Πολύμνια, Κομνηνού Αναστασία, Καρασμανη Ελένη και Ζηλιασκοπούλου Αναστασία, οδεύοντας προς τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου. Η επίσκεψη μας στον χώρο αυτόν, όχι μόνο μας επέτρεψε να απολαύσουμε την όμορφη φύση, αλλά ταυτόχρονα μας μετέφερε πίσω στην εποχή των αρχαίων θεών, καθώς περιηγηθήκαμε και είδαμε την αρχιτεκτονική των σπιτιών τους, τα αρχαία θέατρα, πολλά στοιχεία από τον τρόπο ζωής τους, ακόμη και τα μυστικά των αρχαίων πόλεων τα οποία αξίζει και εσείς να εξερευνήσετε. Έπειτα, με συναισθήματα χαράς και ανυπομονησίας ξεκινήσαμε το ταξίδι μας προς τον Βόλο, με ενδιαμέσες στάσεις για ξεκούραση. Όταν επιτέλους φτάσαμε, ήταν μια συναρπαστική στιγμή, καθώς όλοι μας περιτριγυριζόμασταν από συναισθήματα αγωνίας και με πειρασμό να γνωρίσουμε την πόλη.

Την επόμενη ημέρα, ξεκούραστοι πλέον, είχαμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε την μέρα με μια επίσκεψη στο Μουσείο Πόλης Βόλου, όπου εκεί ανακαλύψαμε την εξέλιξη της περιοχής μέσα από πολλές φωτογραφίες αρχαιολογικά ευρήματα, κατά το πέρασμα των χρόνων. Έπειτα επισκεφτήκαμε την οικία του Θεόφιλου ζωγράφου στην Ανακασιά, όπου εκεί είδαμε την αληθινή σημασία της τέχνης μέσα από τις ζωγραφιές στην οικία του. Στη συνέχεια, η περιήγηση μας στην Μακρινίτσα και στην Πορταριά του γραφικού Πηλίου μάς έδωσε την δυνατότητα να θαυμάσουμε τη μαγευτική θέα από το βουνό και το απεριγράπτα όμορφο παραδοσιακό στοιχείο της περιοχής. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο καιρός μας ευνόησε καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής, πράγμα το οποίο μας επέτρεψε να εξερευνήσουμε τα όμορφα σοκάκια και μαγαζάκια της Μακρινίτσας. Αργότερα επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, απολαύσαμε τον ελεύθερο μας χρόνο εξερευνώντας τον Βόλο και ψωνίζοντας στα μαγαζιά. Για το κλείσιμο της ημέρας, περάσαμε την βραδινή μας διασκέδαση σε ένα όμορφο μαγαζί με ζωντανή μουσική, άφθονο φαγητό και ευκαιρία για χορό και διασκέδαση, όπως και το πρώτο βραδινό.

Την τρίτη μέρα επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο των Μηλεών, όπου βρισκόταν ο σιδηροδρομικός σταθμός και έπειτα αναρριχηθήκαμε το βουνό, το οποίο ήταν μία περιπέτεια. Αν και κουρασθήκαμε, μαγευτήκαμε από το φυσικό τοπίο στο τέλος. Πράγματι, όταν φτάσαμε στο τέλος αυτής της περιπέτειας, αντικρίσαμε την βιβλιοθήκη και τον ιερό ναό Ταξιαρχών και εκεί ξαποστάσαμε για ώρες. Μετά από ένα διάλειμμα ξεκούρασης, η τρίτη και τελευταία μας νύχτα ήταν το αποκορύφωμα της εκδρομής, καθώς είχαμε βραδινή ελεύθερη έξοδο στον Βόλο, το οποίο μας έδωσε μια τελευταία ευκαιρία να απολαύσουμε την πανέμορφη πόλη αυτή.

Αν και τελευταία μέρα της εκδρομής, την τέταρτη μέρα δημιουργήσαμε εξίσου αξέχαστες αναμνήσεις, καθώς είχαμε μια οργανωμένη ξενάγηση στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, και στη συνέχεια και στον προϊστορικό οικισμό του Διμηνιού. Εκεί θαυμάσαμε μέσω των αρχαιολογικών στοιχείων εκθεμάτων βασισμένα στην ελληνική μυθολογία, τα οποία βρίσκονται σε άριστη κατάσταση μέχρι σήμερα, από τα οποία εντυπωσιαστήκαμε.

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο με τις τόσες ανακαλύψεις και εμπειρίες, εμείς οι μαθητές και οι καθηγητές μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας μπορούμε να σας επιβεβαιώσουμε ότι ο Βόλος είναι ένας υπέροχος προορισμός, ο οποίος όχι μόνο συνδυάζει την μακραίωνη ιστορία του, αλλά

και πανέμορφα φυσικά τοπία. Το κυριότερο όμως είναι οι αναμνήσεις που αποκομίσαμε και οι στιγμές που περάσαμε γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον καλύτερα, οι οποίες θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας.

Μπατζώνια Μαριλένα